

Rit van de verbondenheid

Omwille van de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië besliste het bestuur om de zaterdagrit van 23 juni te vervroegen. Dat de fiets moet wijken voor een leuk voetbal spelletje is wel merkwaardig.

Daar stonden ze dan om 10u aan de Crawaett, 5A's en 5B's. Joeri, onze voorzitter, stelde voor om samen een traject te bollen. De B's keken elkaar enkele ogenblikken aan. Geen woord. Wat gaan we doen mannen? Je weet dat de B's geen moeilijke onderhandelaars zijn en ze stelden dan ook heel weinig voorwaarden. en compromis werd heel snel gemaakt. " Een gemiddelde van 30km/u , enkel lange banen met weinig bochten, niet optrekken na de bochten en geen B's aan de kop", klonk het zacht in de achtergrond. Iedereen kon zich vinden in deze overeenkomst en het groepje werd met een brede glimlach op gang getrokken richting Baarle Nassau, verder naar Ulicoten, Chaam, Meerle, Meer, St Lenaarts, Rijkevorsel, Vlimmeren en via Wechel werd er na 2u45 fietsbeleving aangeklopt in De Crawaett. 85 km met een gemiddelde van 29,8. Mooi , mooi, mooi! Het werd een gezellig ritje waarbij de smakelijke lach van Davy regelmatig galmde doorheen de Noorderkempen en het landelijke Brabant. De koeien keken ervan op! Dat hadden die Hollandse bella's precies nog niet gehoord.

Maar DMT zou Van Peer niet zijn als alles vlekkeloos zou verlopen. De voorwaarden werden volgens insiders geschonden want Jef van Peer nam halfweg de rit de koppositie (wat niet mocht) naast onze voorzitter en trok kilometers lang een streep tegen 35km/u (wat ook niet mocht). Willen de B's hiermee aantonen dat het allemaal nog kan?

In ieder geval heeft iedereen genoten van een grote samenhangigheid en verbondenheid. Moesten we meer doen!

9 op 9

Hij heet Dirk. Niet Dirk G of Dirk VDW. Maar Dirk VDE.

Hij vertoeft in de vorm van zijn leven. Strepen trekken in de finale is zijn favoriete bezigheid. Liefst met de wind in't gat. En finishen kan hij als de besten. GRINTA. Gretig. Trainen doet hij niet . Uitstapjes naar het werk wel.

Eten is een andere favoriete hobby. Brood vooral. Zelfgebakken. Want het moet gezond zijn.

Rode biet, zwarte besjes, het kan allemaal. Zelfs wijn of blonde Tongerlo.

Wat je niet weet is dat deze klepper van de 9 deelnames, 9 overtuigende overwinningen heeft geboekt. Zelfs spurtbom DRIES ziet amper het achterwiel.

Een prestatie dat in de clubgeschiedenis nog door niemand is gerealiseerd.

Dan loop je natuurlijk IN DE KIJKER.

Goe bezig Dirk VDE.

Wordt het 10 op 10? We zullen zien.

Fietsen voor het goede doel

1 mei ... feest van de arbeid, denk jij?

Maar 1 mei is ook de organisatie van 'KEMPEN FIETST'. Sinds 2012 hebben enkele voortrekkers zich tot doel gesteld om elk jaar een fietstocht door de Kempen te organiseren en de opbrengst ervan te schenken ten voordele van kankerpatiënten in de regio. Dit evenement groeit nog jaarlijks. En onze club engageert zich ook graag voor dit belangrijk evenement.

Er schreven 20 clubleden in. Een mooi resultaat. Een speciale vermelding krijgen onze "Ladies Only". Zij waren allen aanwezig! En mogen dan ook fier op de foto. Het bestuur bedankt iedereen die dit project mee heeft ondersteund.

Schitterende seizoensstart met een heerlijk ontbijt

Het bestuur nodigde al de clubleden bij de aanvang van het nieuwe toeristenseizoen uit voor een lekker ontbijt. Knapperige pistolets, zachte sandwiches en overheerlijke croissants van de plaatselijke ambachtelijke bakker 't Bakhuis vielen bij de talrijk opgekomen leden echt in de smaak. Staminee De Crawaett zorgde voor de lekkere koffie en logistieke steun.

Na de fotosessies van de verschillende groepen, werd de 1e seizoensrit op gang getrokken. Met het aangename voorjaarszonnetje op de snoet en de wind van achteren trokken de ladies-only, de C-groep, de B-groep en de A-groep elk afzonderlijk op pad. Alles verliep vlot en vanaf 11u landden de verschillende groepen terug aan in het clublokaal waar de rest van de broodjes met veel goesting naar binnen werden gewerkt. En dat de sfeer goed zat, merk je wel ...
Meer dan een geslaagde seizoensstart dus!

Geslaagde jaarvergadering en receptie

Wielierclub DMT bestaat anno 2017 40 jaar. Dat mag op even onder de aandacht worden gebracht met een gepaste receptie voor de leden en de partners, meende het bestuur. Onze sponsor Van Peer Mode gaf hun prachtige accommodatie ter beschikking om dit evenement de nodige kleur en smaak te geven.

Het bestuur mocht ook Marcel en Paulien verwelkomen. Zij hebben jarenlang een belangrijke rol gespeeld in de club. Marcel(85) was een gedreven DMT wielertoerist van het eerste uur en tevens het oudste lid. Dat is speciaal, misschien uniek, en dat wilde het bestuur graag in bijzijn van dit sportieve duo even in de kijker zetten.

We zochten een voorzitter.

Een man of vrouw met specifieke eigenschappen. Dynamisch – sociaal - doelgericht – vooruitstrevend – welbespraakt – veelzijdig – empatisch – sympathiek – ondernemend – aanspreekbaar - en vooral diplomatisch.

Moeilijk te vinden denk je dan. Maar toch.

Joeri Debaene beantwoordt aan deze eigenschappen en met een warm applaus werd hij officieel bekroond als nieuwe DMT voorzitter.

Veranderingen seizoen 2018

Veranderingen zijn opportuun als ze te goede komen aan een grotere meerderheid van de groep. Door aangeven van een aantal leden en de mindere aanwezigheid op specifieke fietsactiviteiten zal het bestuur een aantal wijzigingen doorvoeren.

Kleine aanpassingen maken vaak een wereld van verschil.

Wat verandert er in 2018?

- De maandelijkse zaterdagritten blijven behouden maar het vertrekur wordt steeds 12.30u voor de A- en B-groep De kilometers zullen rond de 100 – 110 km schommelen. Voor de C- en Ladies only wijzigt er niets.
- De langere maandelijkse zondagrit van de A-groep blijft behouden maar het vertrekur zal steeds 08.30u zijn. Hierdoor is de groep, zonder pech onderweg, omstreeks 11.30u in het lokaal.
- In september en oktober komt er ook een MTB programma voor diegenen die reeds vroeger in de bossen willen rondcrossen.
- Om de communicatie tussen de leden van de a-groep te bevorderen zal een watsapp groep worden aangemaakt waarbij iedereen tijdig en snel op de hoogte kan gebracht worden van eventuele wijzigingen in de planning. Elk lid kan hierop aansluiten als hij dit wenst. Deze watsappgroep wordt beheerd door Joeri.

Vragenronde

Tijdens de vragenronde werd het stil. Geen vragen, geen opmerkingen. De groep straalt een algemene tevredenheid uit.

Receptie

De spreker van dienst heft met de talrijk aanwezige leden het glas op een geslaagd jaar en op 40 jaar DMT Lille. Het bestuur kijkt hoopvol vooruit en hoopt iedereen gezond en wel met de nieuwe outfit te zien op het ontbijt en aansluitende eerste rit in maart 2018. Na de inschrijving en de uitreiking van de nieuwe wieleroxford was het tijd voor een groepsfoto. Prachtig toch?

40 jaar DMT

40 jaar DMT Lille
1977 – 2017

Wielierclub De Moedige Toeristen Lille bestaat 40 jaar. Het huidige bestuur wil haar leden graag uitnodigen voor een gepaste receptie in de nieuwe kledingwinkel VAN PEER MODE te Poederlee

op vrijdag 17 november 2017
om 19.30u.

19.30u welkomstdrankje

19.35u welkomstwoord

19.40u jaarvergadering

20.10u receptie aangeboden door het clubbestuur en
sponsor VAN PEER MODE

20.10u inschrijvingen seizoen 2018

uitreiking nieuwe kledij

20.45u groepsfoto

Unieke clubkampioenen 2017

Unieke clubkampioenen!

De Moedige Toeristen Lille kronen elk wielerjaar een clubkampioen. Niet diegene die het snelst kan rijden maar het clublid dat de meeste regelmaat toont. Geen gemakkelijke opgave!

De intentie hebben om zich voor een jaar tot DMT kampioen te bekronen is dan ook niet iedereen gegeven.

De kandidaat winnaar moet er een Spartaanse levensstijl op nahouden waarbij structuur, REGELMAAT, doorzettingsvermogen, fietshonger, discipline en rust , de basis zijn tot het succes.

Koude, regen- hagel en sneeuwbuien en hitte moeten getrotseerd worden.

Familiefeestjes worden tot een minimum beperkt en de vakanties staan in teken van de fiets.

Zo wordt men DMT clubkampioen.

En de concurrentie was dit jaar niet min. Velen voelden zich tot de 1e seizoenshelft nog geroepen de titel naar zich toe te trekken.

Maar Gust, Denis, Jef, Staf, Willy en Simone maakten gaandeweg het seizoen het verschil. Dit elitegroepje streed onderling voor deze eretitel.

Spanning ten top want tot de laatste rit moest het bestuur wachten op het verdikt.

Het podium voor 2017 ziet er als volgt uit :

Op de 3e plaats: Staf Van de Velde met 34 aanwezigheden.

Op de 2e plaats: Jef van Peer met 37.

Voor de 1e plaats moeten we naar de Gierlebaan. Naarmate het seizoen vorderde is er aan de ontbijttafel meermaals hoogstaand overleg geweest over een deal. Een compromis zeg maar. "Er werd gesproken", zegt men in het rennersjargon.

Maar niks deal. Keihard gingen ze ervoor. Elkaar geen duimbreed toe geven. Alles moest wijken. Afspraken werden geannuleerd. Zelfs de kleinkinderen werden tijdens de weekends verwezen naar de schoonouders of een externe oppas.

Wat niemand had kunnen voorspellen werd dan ook waarheid. Een gedeelde 1e plaats voor Simone en Willy met 39 aanwezigheden. Een uniek en waarschijnlijk enig resultaat waar het bestuur dan ook trots op kan zijn. Dat betekent een aanwezigheid van 89%. De allerhoogste onderscheiding dus!

Wat kan sport toch mooi zijn. Samen, hand in hand, het zegegebaar kunnen maken. Proficiat Simone en Willy met dit prachtig resultaat. En de waarheid heeft zijn rechten. Jullie beantwoorden beiden volledig aan alle eigenschappen die ik daareven heb vernoemd.

Dat er liefde in het spel was, daar ben ik van overtuigd. Want Simone heeft zich niet voorgenomen om wat detergenten in het krachtvoer van Willy of haar heerlijke zelfgebakken wafels te mengen. Geen hoofdpijn, geen diarree, geen krampen, geen misselijkheid, NIKS!

En Willy ?... hij zou niet durven!

Misschien, ja misschien hebben ze het toch gepland want ze zijn nu, oktober 50 jaar getrouwd. Een hernieuwing van hun huwelijksbelofte?

Simone en Willy werden beiden clubkampioen DMT.

Helden van het eerste uur!

Helden van het eerste uur!

Wielierclub "De Moedige Toeristen" Lille bestaat 40 jaar.

DMT is ontstaan uit de toenmalige supportersclub "De Moedige Supporters" die de plaatselijke wielrenners financieel steunden.

Oktober 1977 – oktober 2017. Vandaag zetten we de 40e verjaardag even in de kijker. Zijn ze er nog? Zijn ze nog actief? Wie zijn zij? Wat heeft hen bezield dit zo lang te doen? Waar blijven ze hun goesting halen? Wat zegt vrouwlief hiervan?

Wielertoerisme was in de jaren 70, 80 en 90 uitsluitend een mannenaangelegenheid. De vrouw des huizes stond toen op zondagvoormiddag nog aan de kookpotten terwijl hun sportieve echtgenoot aan zijn figuur werkte.

Willy Van Rooy, Gaston Van Rooy, Jos Geysen, Ludo Golaerts, Donnes Maeyninx en Jos Piron zijn hun wielierclub al 40 jaar trouw. Zij behoren tot de strijders van het eerste uur.

En op deze mannen komt nog geen sleet. Verre van zelfs. Bij de meesten staat de fietscomputer na elk seizoen op meer dan 12.000 km! Sterk!

Zij hebben het zien evolueren en veranderen...

Van de 5 pion naar een 11 speed. Van tubes naar bandjes. Van de worsthelm naar de modieuze pothelm. Van een veel te hoge kader naar een gestileerde slooping. Van de wollen truien en broeken naar de strakke synthetische designkledij. Van een stalen ros naar een fullcarbon frame. Van aangetrokken riemen en haken naar vaste klikpedalen. Van fijne lederen wielerschoentjes naar carbon modieus schoeisel. Van schakelen op de schuine buis naar schakelen aan het stuur. Van bruine boterhammen met beleggen kaas naar koolhydraadrijke voedingsrepen.

Van 120 naar 75 km. Van 7u naar 8.30 of 9.00u als vertrekkuur. Van 35km/u gemiddeld naar 27.

Daar kunnen deze bikers sterke verhalen over vertellen.

Proficiat mannen. Respect. En doe er nog wat jaren bij!

De bezielers van het 1e uur. Ludo Golaerts, Donnes Maeyninx, Gaston van Rooy en Willy van Rooy samen met de bestuursleden Eddy Copmans en Joeri Debaene.

nieuwe outfit 2018

De nieuwe wielieroutfit voor de volgende 4 jaren is besteld bij Vermarc.

Eind dit jaar zal het geleverd worden. U wordt tijdig op de hoogte gebracht voor een officiële uitreiking.

Opnieuw heeft het bestuur gekozen voor de meeste kwaliteitsvolle kledij.

Zoals u kan merken zijn de clubkleuren zwart-rood-wit behouden.

De '77' verwijst naar het jaartal van het ontstaan van onze toeristenclub.

Een gemeente dank aan Inge en Kris, onze hoofdsponsor KLEDING VAN PEER, en Peter en Nadine, staminee DE CRAWAET.

SPECIALIZED IN DE PROBLEMEN

Zondagochtend 23 juli. Sabine beloofde in haar weerbericht een sterke zuidwester. En of deze schone gelijk had. Met 15 °C en 4 beaufort voelde het wat frisjes aan.

Toch weerom een goede opkomst van A- en B-toeristen. Er werd gezamenlijk vertrokken via het Heiende richting Vorslaar. De 2 intelligente koplopers onderhielden een correct aanvangstempo met veel groepsgetater als gevolg.

HOOOWWW!

Een technisch probleem op het Heiken. De ketting van het raspaardje SPECIALZSED raakte geklemd tussen de 2 voorbladen. Reeds voor de tweede keer! Nog nooit meegemaakt bij ridley, S-works, colnago, merckx, scott, wilier, cannondale, trek....

Komt Specialized hiermee in de problemen?

Wil Specialized zich hiermee onderscheiden van zijn concurrenten?

De A-groep werd dus tot stilstand gedwongen. Het moment dat de B-renners het hazenpad kozen.

Een LATEX HANDSCHOEN, extra large, werd uit een bidon gehaald. Wie heeft dat nu in godsnaam toch bij. Inbussleutels, binnenbandjes, een pomp of luchtbommekes, een banaan, een energiereep dat wel.

Maar LATEX handschoenen !!! ???

De president trok de handschoen aan om het euvel te klaren. Adviezen van de toekijkende fietsmakkers werden er genoeg gegeven.

Trekken, duwen, observeren, fiets ondersteboven, nog eens met de brute kracht trekken, trekken.... De geklemde ketting bewoog niet.

Even werd gevreesd dat de defender diende opgebeld te worden .

Tot na enig gesukkel en gevloek ene HERMAN eens wat dichterbij kwam kijken. Met één snok, zonder latexhandschoentjes, kwam de ketting vrij. Tot grote vreugde van de eigenaar.

De carbonnen paardjes werden opnieuw aangespoord richting Herentals. In de finale brak de tienkoppige groep door toedoen van de Heksenberg en de strakke zuidwester in twee.

Arne kaapte met de 2 vingers in de neusgaten de bloemen weg voor een sterk aandringende Dirk.

80 km gepeddeld en 34,7 gemiddelde snelheid. Iedereen gelukkig!?

De goeie sfeer bleef er in. Want de verbruikte calorieën werden snel aangevuld met enkele blonde pareltjes van gerstennat.

(fotoreportage? Zie facebook DMT)

Met dank aan Christal Alken

Met dank aan CHRISTAL ALKEN

01.04u ... PING WhatsApp berichtje. "Nu weer regen voorspeld. Kan weer niet mee". "Come back wordt uitgesteld".

07.38u ... PING.... WhatsApp berichtje. "Ik rijd". "Schoon ritje".

07.55u Ondertekende rijdt de startplaats op aan De Crawaett. Verlaten kerkplein. Het is er stil. Geen kat of hond te bespeuren. Hier en daar wat resten en afval van de 1e kermisnacht.

07.58u Dirk komt schuin over het kerkplein aangefietst. Kijkt bedenkelijk rond. Kort daarop het Vorselaarse duo Hans en Sis. Al goed in het zweet.

08.00u De klok galmt. Zevende klokslag. Alex komt vanachter de Lilse Hoek. OP TIJD! Vijf A's die er willen voor gaan. De Lilse kermisprijs richting Diest over een afstand van 103km met 300 hoogtemeters.

De gemotiveerde van het atsApp berichtje laat het afweten. Hoe kan dit nu? Een kerel die nochtans met succes heel lang gestudeerd heeft op universiteitsniveau . Resultaat : 2 diploma's.

Het 5 koppige pelotonnetje begrijpt elkaar en als een gesmeerde ketting worden de kilometers door het kronkelende en later het heuvelachtige landschap afgemaald tegen een gemiddelde snelheid van 33,3 km/u

Tijd voor een plaspauze achter de Duvelsberg. Het kwintet neemt zelfs de tijd voor een vriendenkiekje getrokken door een sympathieke Limburger.

11.10u. Laatste rechte lijn. Hans neemt het initiatief en rijdt de fietscomputer naar hoogte 50. Voldoende om de kermistrofie binnen te halen. Meteen de eerste overwinning van dit seizoen. Na een lange revalidatie van een rugoperatie groeit Hans stilaan maar zeker opnieuw naar een hoog fietsniveau.

11.15u. We slommen ons rond de verse paardendrollen op de Poederleeseweg en sluiten aan bij de staart van de jaarlijkse processie. Applaus van het schaars opgekomen Lilse publiek op de stoep langs de Poedeleeseweg.

Britt brengt koffie, cola, Tongerlo, Tongerlo. Heerlijk na een gezellige rit. Nog wat bijbabbelen.

Wie komt zich nu nog melden voor een stempel? De WhatsApp-man.

Vanuit zijn living ,bij het optrekken van zijn koersbroek, moest de man toezien dat het kwintet om 08.02 de kledingszaak van onze sponsor Van Peer passeerde.

Soms is het handig het rittenschema en het tijdstip van vertrek eens te checken hé Koen en Jan?

(ec)

de whatsapp-man kan ook goed eten.

34 ° C ... en toch fietsweer

Vandaag stond er een zaterdagrit op het programma. De B's, de oudsten en dus de slimsten, vertrokken om 10u richting oosten met het doel bij de terugtocht de wind voluit in de zeilen te krijgen.

om 12.30u verschenen een tiental C renners. Deze groep kan momenteel wekelijks rekenen op een groeiend aantal fietselingen. Mooi! Waar rijden we naartoe? Laten we al beginnen met de straat over te steken. En we zien wel.

Om 12.30u verschenen er 2 A's aan De Crawaett voor de Rode riddertoer (120 km). Al snel speelde de wind parten en de slimmeriken besloten om de beurt de kop te pakken en zo telkens enkele km te kunnen 'rusten'. Alles ging vlot, wat babbelen over koetjes en kalfjes, ditjes en datjes. Wat rondkijken over het Hagelandse heuvelland. Wat kan fietsen toch mooi zijn. En de tandem ... peddelde soepel en met voldoende snelheid verder. St Pieters Rode, aan het kasteel van Horst, werd er unaniem besloten een fietsstop te houden en enkele frisse dranken te nuttigen. 36°C op het terras. Maar daar trokken de mannen met de ervaring zich niks van aan. Zij hadden al heel wat watertjes doorzwommen.

In de schaduw, achter een dikke beuk aan de Tongerloze abdij stond hij dan. De man met de hamer. Tik en nog eens tik. Nog 20 km.

De rest van het verhaal hoef ik je niet meer te vertellen zeker? 😊

GEEN WANDELACTIVITEIT

Zondag 21 mei 2017 organiseren we reeds voor de 3e keer een gezellige familiale namiddagactiviteit in de cafétaria van FC Lille (Balsakker). Na een korte ochtendrit worden de leden met hun partners en kinderen uitgenodigd voor een natuurwandeling onder leiding van de Faan. Nadien kan iedereen aanschuiven aan een verzorgde brunch. We starten om 13.30u met een aperitief. De wandeling voor diegenen die dit graag doen, vertrekt om 14.00u. Wie niet de fietsspieren pijnigt maar toch wil meedoen kan vanaf 15.30u komen naar de cafétaria

Prijs : 10€ all in!

Graag uw deelname bevestigen aan één van de bestuursleden of aan Willy!

Het bestuur hoopt dat je erbij kan zijn.

HET BESTUUR DEELT MEE DAT DEZE GEPLANDE ACTIVITEIT NIET ZAL DOORGAAN WEGENS TE WEINIG INTERESSE VAN DE LEDEN. JAMMER!

Fietsen voor het goede doel

Op maandag 1 mei nemen we traditiegetrouw deel aan 'KEMPENFIETST' ten voordele van kankerpatiënten, in het bijzonder vzw Alegria en vzw Ispahan.

Vorig jaar namen 25 clubleden deel. Het bestuur hoopt ook dit jaar op een groot engagement van onze clubleden. Inschrijven kan je ter plaatse maar je kan ook vooraf inschrijven bij (9€) Willy van Rooy.

De voorgestelde fietstrajecten zijn mooi gepijld en gaan richting Zuiderkempen met 1 bevoorrading voor de 70km en 2 voor de 125 km. Voor elke deelnemer is er ter plaatse een geschenk voorzien.

We vertrekken samen, A-B-C om 08.30u aan De Crawaett naar de start in campus Thomas More te Turnhout. De Ladies vertrekken later.

Het bestuur bedankt iedereen die zich aangetrokken voelt om dit project mee te ondersteunen.

Tot 1 mei! (ec)

Geslaagde seizoensstart 05.03.2017

Het clubbestuur nodigde bij de aanvang van het nieuwe wieljaar haar leden uit voor een stevig calorierijk ontbijt.

Een succes, want 42 leden (+80%) schreven zich in voor deze 1e clubactiviteit.

Na het verorberen van de nodige koolhydraten en het drinken van de sterke cafeïne houdende koffie werden de fietshelmen opgezet en het carbonnen ros van de muur gehaald om de EERSTE seizoenskilometers op een mooi tempo te rijden.

De sfeer was goed want na de rit kwamen heel wat bezwete leden gezellig napraten en hun dorst lessen in ons staminee De Crawaett. Wanneer is de laatste wielierliefhebber voldaan naar huis gereden, zeg je? 😊😊

Verslag BBQ 2016

DMT viert clubkampioen

Het fietsjaar is weer voorbij. Voor wielierclub DMT reeds de 39e keer. Traditiegetrouw werd na de laatste rit een feestje georganiseerd en kon er nagekaart worden over het afgelopen fietsjaar.

Diepvriesproducten Jepro stond in voor een super verzorgde BBQ die bij de aanwezigen erg in de smaak viel.

Het werd een gezellige namiddag. Na het drinken van wat hoeveelheid bubbels en wijn kwamen de tongen los en werden er sterke verhalen verteld over het afgelopen fietsjaar. Het bestuur had de opkomst liever iets groter gezien.

Maar het is wat het is. Zoals steeds hebben de afwezigen ongelijk.

Het regelmatigheids criterium

Er waren 45 ritten gepland voor de 54 ingeschreven clubleden. De fanatiekelingen onder ons konden ca. 3800 clubkilometers bijeen sprokkelen.

We zagen een gemiddelde deelname van 18 met een hoogste bezetting van 42 (13 maart) en een laagste van 3 (27 maart). De laagste scores van respectievelijk, 3,4 en 5 trekken dit gemiddelde wel echt naar beneden. Iemand heeft het gewaagd om de 0 score op het blad te houden. De winnaar heeft 39 kruisjes achter zijn naam zien staan.

Bij de B-renners zagen we een hechte groep die wekelijks paraat stond. Zij hebben elkaar echt gevonden. De bezetting van de A-renners was heel wisselvallig en naar de mening van de spreker beneden de verwachting. De C-renners hebben overleefd en de ladies-only hebben regelmatig hun koffietje kunnen drinken.

De clubkampioen

Jaren heeft hij ervoor moeten strijden. Steeds was het net niet want ene Marcel of ene Gust staken om beurt de figuurlijke stokken in de wielen. Maar zie ...het is dus nogmaals bewezen dan hard werken loont en dat de aanhouder wint.

Koude, regen- en sneeuwbuien, hagel en hitte heeft hij getrotseerd. Zelf familiefeestjes en de vakantie moesten eraan geloven. Dagelijks trainen, gezond eten, geen suikers maar veel koolhydraten, geen alcohol, 's avonds met de benen uitgestrekt in de zetel, op tijd naar bed. En natuurlijk een sterke vrouw die het toeristenleven voluit mee steunt.

Het is niet iedereen gegeven om zo Spartaans met het dagelijkse fietsritme bezig te zijn. Maar alle respect... je moet het doen en je wordt kampioen.

Tot de laatste rit was het nog een tweestrijd om de titel. Jef stuurde zijn kat en Willy van Rooy niet. Hij werd verdiend clubkampioen 2016 met 39 stempels.

Getroffenen

Voor een doorsnee wielertoerist is fietsen een regelmatige activiteit die als een rode draad door het leven gaat. Langdurig niet kunnen fietsen om één of andere reden betekent voor een wielertoerist dan ook een zogenaamde streep door de rekening. Enkele clubleden hebben het dit jaar moeten ondergaan.

Het bestuur hoopt dat de getroffenen volgend seizoen de draad weer volop kunnen opnemen en hun passie, het fietsen weer voluit kunnen beoefenen.

Inschrijvingen en jaarvergadering

Op vrijdag 25 november houdt het bestuur naar gewoonte de jaarvergadering in ons clublokaal De Crawaett. Hier wordt de visie, de agenda en de doelen voorgesteld voor het fietsjaar 2017.

Tevens worden nieuwe voorstellen voorgelegd en bespreekbaar gemaakt.

Het is belangrijk dat een clublid participeert in de vereniging zijn/haar stem laat horen en de verwachtingen of vragen kenbaar maakt zodat het bestuur zich hierover kan buigen.

Op deze avond is er ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor het fietsjaar 2017 en eventuele bijkomende kledij te bestellen.

Clubbestuur

Dit jaar heeft onze wielclub moeten afscheid nemen van Charel Dierckx, ere voorzitter en medestichter van DMT. In een overladen kerk nam Marcel Helsen in naam van DMT het woord en vertelde de aanwezigen over de sterke persoonlijkheid, het immens karakter, de passie voor het fietsen en de verdiensten binnen het clubbestuur die Charel heeft gehad. Het waren de juiste en sterke woorden Marcel. Bedankt daarvoor.

Het bestuurslid dat meestal zichzelf wat in de schaduw zet, maar in feite het echte aanspreekpunt is en de boel al jaren draaiende houdt op administratief en financieel vlak, is Willy. In naam van alle bestuursleden wil de spreker van dienst hem hiervoor van harte bedanken.

Sponsors

Laat het duidelijk zijn ... zonder sponsors is het niet haalbaar om op onze wijze een club overeind te houden.

Uit dank voor hun jarenlange financiële en /of logistieke steun werden de sponsors Van Peer mode – hemden Olymp – het clublokaal de Crawaett en diepvriesproducten Jepro een leuke attentie overhandigd.

Kasverslag

De penningmeester gaf een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en de uitgaven en keek even vooruit naar de toekomst.

De clubkas is gezond en het bedrag dat nodig is om vanaf het seizoen 2018 elke clublid van een volledig nieuwe outfit te voorzien zal er zijn. Zo is de club opnieuw vertrokken voor 4 mooie fietsseizoenen.

Dankwoord

Dany, Ludo en de Faan hebben er weer voor gezorgd dat de kale zaal in een gezellige eetgelegenheid werd omgetoverd.

Een dank werd ook gericht aan alle clubleden voor hun aanwezigheid tijdens de wekelijkse fietstochten en op de georganiseerde clubactiviteiten.

Na het officiële gedeelte werd en genoten van het eten, het drinken en van elkaars aanwezigheid. En zoals steeds ...de afwezigen hadden ongelijk.

Uw verslaggever

Eddy Copmans

10.10.2016

De Crawaett viert 5 jarig bestaan

Beste wielervrienden,

De Crawaett viert deze week hun 5-jarig bestaan en Peter en Nadine zullen hun vaste gasten een presentje aanbieden tijdens de komende zondagsrit.

De Peter kennende zal hij waarschijnlijk een striptease inhuren, maar wij twijfelen of Nadine dit OK gaat vinden.

In alle geval allen op post voor onze zondagsrit naar de café !

(A-renners, denk er aan dat het de eerste zondag van de maand is, dus start om 8u).

Voor de liefhebbers: Peter en Nadine hebben een gans speciaal weekend op poten gezet voor het 5-jarig bestaan van hun geesteskind hetgeen je terug kan vinden op de Crawaett nieuwsbrief.

sportieve en dorstige groeten

Rik Ringers

Zware val van onze Faan !

Beste wielervrienden,

Terwijl de A's dachten dat ze wel heel veel voorsprong hadden genomen op de B's bleek de reden van hun late aankomst te liggen in een zware valpartij van Faan Van Den Bosch.

Vermoedelijk reed Faantje zijdelings op een metalen staaf die vervolgens dwars in zijn wiel sloeg en de voorvork doormidden brak. Pats , een serieuze krak en de Faan zwaar tegen de grond. Vooral zijn nek en zijkant waren geraakt.

Faan bleef liggen en dat was het beste ook want na afvoeren met de ziekenwagen en onderzoek blijkt Faan een nekwervel gebroken te hebben !

Hij dient nu 8 weken een brace te dragen , maar zal gelukkig volledig herstellen.

Zijn tetter was in alle geval niet geraakt want de Willy die op ziekenbezoek was heeft niet veel moeten zeggen ...

Faan zal waarschijnlijk zaterdag in het ziekenhuis ontslagen worden en heeft al snode plannen om ons kortelings in de Crawaett op te zoeken na de rit.

We wensen Faan heel veel sterkte -want had toch flink veel pijn- en een spoedig herstel.

sportieve groeten

Rik Ringers

In memoriam Charel Dierckx

Beste vrienden,

Donderdagavond 23 juni overleed Charel Dierckx, ex-voorzitter en mede stichter van onze club na een zeer lange slepende ziekte.

De jongeren uit onze club weten het waarschijnlijk niet, maar Charel heeft jarenlang de DMT kar getrokken, zowel op sportief als bestuursmatig vlak. Hiervoor willen wij zeker onze eerbied en dankbaarheid kenbaar maken.

Charel is steeds een zeer fervent wielertoerist geweest met een ijzersterk karakter en een uitgesproken mening.

In de hoogdagen van Charel was het wekelijks "koers" onder de toeristen en was er nauwelijks verschil tussen actieve renners en de toeristen van DMT.

Toen de gezondheid van Charel topprestaties niet meer toelieten namen de 3 zonen van Charel; Koen, Guy en Jan de fakkel over en boekten zij de overwinningen in onze ritten waar Charel zo trots op was.

Ondertussen had Charel zijn Maria moeten afgeven , eveneens na een lange ziekte en werd zijn weerbaarheid nog verder op de proef gesteld.

Charel zelf is zo lang mogelijk actief geweest binnen onze club en mistte nauwelijks ritten met de B en C's, maar het ging steeds maar verder bergaf en enkele jaren terug heeft Charel definitief de handdoek moeten werpen. Het ging echt niet meer...

Sinds enkele jaren was Charel inwoner van rusthuis Lindelo en kwam hij regelmatig na de rit polshoogte nemen van onze exploten. Hij bleef met onze club verbonden en wist alle nieuwtjes nog altijd als één van de eersten.

Jammer genoeg heeft Charel zijn laatste wedstrijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen , het was een ongelijke strijd, maar we blijven Charel als een moedig en sterk man herrinneren !

Als club willen we Koen, Guy en Jan , de familie en vrienden onze deelname en steun betuigen.

Bedankt Charel en het gaat je goed !

Vanwege het bestuur
Dany Peeters

22 Mei - Gezellig samen zijn !

Beste vrienden van de fiets,

Zondag 22 mei vanaf half 2 gaan we ons amuseren en deze keer mogen onze wederhelften en kinderen mee komen.

Voor zij die wensen gaan we na een apertiefke, een mooi wandelingske doen in de natuur van Lille (echt mooi) , stoppen we onderweg bij de bevoorrading en sluiten we af met een pistolet en dessertje.

Drank is inbegrepen en de kost is slechts 10 € per persoon (kinderen gratis).

Niet twifelen, mee doen !

sportieve groeten
Rik Ringers